



Slachten aan huis

Pagina 3



Scholieren interviewen Jordanezen

Pagina 6



De Jordaan was er bijna geweest

Pagina 6



De langste galerie

Pagina 7

# Jordaan & Gouden Reael

Uitgave van Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Jaargang 22 | Februari-maart 2025 | [www.jordaangoudenreael.nl](http://www.jordaangoudenreael.nl)

Westertoren na restauratie zo goed als nieuw

## Ook 's nachts slaat het carillon weer elk kwartier

Na een ingrijpende renovatie van bijna twee jaar is het carillon van de Westertoren weer volop in gebruik. Niet tot genoegen van alle bewoners. Schildersbedrijf Van der Werff kreeg de Publieksprijs van de Nationale Schildersvakprijs voor het schilderwerk.

DOOR ERIK VAN ERP

Het schilderen van alleen de keizerskroon van de Westertoren duurde al bijna vier maanden, zegt Sten van der Werff. "De kroon moest eerst helemaal worden teruggeschuurd voordat het echte schilderwerk kon beginnen." Dat schilderen van de keizerskroon is geen sinecure: de

kroon is drie meter breed en voorzien van een hele reeks kleine ornamenten met verschillende kleuren, en dat op een hoogte van 85 meter. Samen met zijn broer Jorn heeft Sten al het schilderwerk gedaan. En met succes: "We hebben de publieksprijs gewonnen. Deze erkenning betekent veel voor ons team." Door tweeduizend flyers in de buurt te verspreiden konden bewoners hun waardering uitspreken, met meer dan achthonderd reacties. Een vrouwelijke bewoner van de Bloemgracht belde zelfs nog even op om te zeggen dat ze had gestemd via een QR-code. "Dat was erg leuk", zegt Sten. Na het gebruik van vijftig penselen, twintig kwasten en bijna tweehonderd liter

## Opnieuw onderzoek vervuilde waterbodembodem Westelijke Eilanden



FOTO ROEL VAN DEN ENDE

De waterbodem in de grachten rondom Prinseneiland en het Westerdok is vervuild door de industrie van vroeger. Dat wisten we al. Het waterschap gaat deze vervuiling saneren. Daarvoor wordt eerst de bodem onderzocht. Grondiger dan voorheen.

DOOR ERIK VAN ERP

Uit eerder onderzoek is bekend dat de sliblaag in de grachten ernstig is vervuild, zegt omgevingsmanager Thijs Abels van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. "Ook de vaste bodem onder de sliblaag is verontreinigd." Om de uitvoering van de bodemsanering goed voor te bereiden wordt de situatie voor de kademuren in kaart gebracht. "Eerdere metingen in 2023 waren niet compleet genoeg. Vandaar nog een extra meting in februari." Het onderzoek wordt uit-

Onderzoek onderwater van Bickersgracht: de duiker klimt net aan boord

gevoerd door Tjihuis Ingenieurs. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een kleine boot, met metingen van de waterbodem langs de kademuren van het Westerdok, de Realengracht, Prinseneilandgracht, Eilandgracht en Bickersgracht. Alle objecten, zoals vlonders en steigers die vlak voor de kade liggen, worden op tekening gezet. Ook worden foto's gemaakt.

De bodemsanering in de grachten rondom het Prinseneiland zal in de winter van 2025/2026 van start gaan, zegt Abels. "De exacte planning hangt nog van een heleboel zaken af, zoals de beschikbaarheid van aannemers, de wijze van schoonmaken en natuurlijk van de resultaten van het onderzoek." ■



FOTO ROEL VAN DEN ENDE

Vader en zoon Van der Werff voor de deur van de Westerkerk

verf is de Westertoren weer helemaal op orde tot de volgende restauratie over vijftien jaar.

Ook 's nachts elk kwartier

Niet iedereen is blij dat de renovatie voorbij is. Want na twee jaar stilte speelt het carillon van de Westertoren weer dag én nacht elk kwartier met het uit 1659 daterende automatische speelwerk. Iets preciezer geformuleerd: elk kwartier speelt het carillon een melodie, elk half uur slaan de klokken de slagen van het betreffende uur. En dat vier keer per uur luiden van de klok in de nacht is niet tot ieders plezier, zo bleek na de restauratie. Burgers klaagden eind december 2024 over hun nachtrust tegen het stadsdeelbestuur. "Toen de Westertoren in renovatie was en de klokken en het carillon ook in de nacht niet te horen waren, merkten wij de goede uitwerking op onze gezondheid. We sliepen zoveel beter". Met een verwijzing naar die andere eeuwenoude Amsterdamse toren, de Zuidertoren, die is stil in de nacht. Voor sommige bewoners van de Jordaan met uitzicht op de toren is de klok juist een uitkomst. 'Ik maak

mijn eieren op de Wester' is een geveugelde uitspraak. Zij gebruiken de Westertoren als een eierwekker.

Bijna 400 jaar oud

De Westertoren wordt vaak in één adem genoemd met de Jordaan, maar eigenlijk klopt dat niet want de kerk staat net buiten de Jordaan. De tien jaar oudere Noorderkerk was bedoeld voor de arme inwoners van de Jordaan en de Westertoren was voorbestemd voor de rijkere bewoners van de westelijke grachtengordel. De Westertoren vormt samen met de Westerkerk één geheel. De kerk werd gebouwd tussen 1620 en 1631 door de Amsterdamse bouwmeester Hendrick Cornelisz de Keyser en zijn zoon Pieter. De kerk, die op 8 juni 1631 in gebruik werd genomen, heeft een lengte van 73 meter en een breedte van 29 meter. De toren is voltooid in 1638. Het is de hoogste kerktoren in Amsterdam (87 meter). De romp van de toren is van baksteen, de bovenbouw bestaat uit drie, in grootte afnemende verdiepingen; de zogenaamde lantaarns. Het eerste deel is van zandsteen. De twee bovenste delen zijn van hout, bekleed met lood. De toren staat scheef: ter hoogte van de keizerskroon staat de toren 88 cm uit het lood. ■



FOTO STEN VAN DER WERFF

De Keizerskroon is helemaal geschuurd en opnieuw geschilderd



FOTO ROEL VAN DEN ENDE

## Gespreksflarden

DOOR TRUDY FRANCO

Rozengracht

Twee mannen komen elkaar tegen  
Man 1: Hé man, hoe is-tie?  
Man 2: Zwaar man, zwaar.

Tweede Goudsbloemdwarstraat/  
Goudsbloemstraat

Groepje mensen loopt op straat.  
Fietser belt om erdoor te kunnen.  
Plotseling rent er een hond over.  
Fietser kan maar nèt remmen.  
Fietser: Oh Jezus Christus, hou die hond bij je!  
Iemand uit het groepje: It's not our dog.  
Vrouw komt uit de bakkerij en roept haar hond.  
Fietser: Ik had 'm bijna aangereden hoor.  
Vrouw: Ja, dat is vervelend.

Onder de bogen

Twee fietsers bij het stoplicht  
Fietser 1: Zie jij nog vaak van die fatbikes?  
Fietser 2: Oh ja, heel vaak. Steeds meer. En allemaal met die kindjes erop.

Binnen Oranjestraat

Twee dames in gesprek  
Dame 1: Ja maar lieverd, weet je waar ik naartoe moet? Naar de sigarenboer.

Willemsstraat

Twee jonge vrouwen in gesprek  
Vrouw 1: Ik háát mist.  
Vrouw 2: Daar sta ik heel dubbel in.

Lindengracht

Twee jonge mannen kopen allebei een broodje haring op de markt.  
Man 1: What are we going to do tonight?  
Man 2: Let's get drunk and high

Lindengracht hoek Brouwersgracht

Twee jonge vrouwen staan voor de deur van een café.  
Vrouw 1: Oh mijn God, daar zit hij.  
Vrouw 2: Probeer zo gewoon mogelijk te doen  
Vrouw 1: Hartstikke moeilijk hoor, om normaal te doen tegen die gek.

Bloemgracht

Man telefoneert: Ja, zingeving is heel belangrijk. Zeker. Maar je moet keuzes nemen.

Lindengracht

Jong stel loopt gearmd over straat  
Vrouw: Wat hebben we nodig om die Ikea-kast in elkaar te zetten?  
Man: Een elektrische schroevendraaier, een goed humeur en eindeloos veel geduld.

Haarlemmerdijk

Moeder en dochter in een kaaswinkel  
Dochter: Wat zien die chocoladepinda's er lekker uit. En kijk eens, wat een verrukkelijke tompoucen, met slagroom. Er zijn er nog precies twee. Zal ik die voor ons kopen ma?  
Moeder: Ben je gek geworden? Ben je nu al vergeten wat onze voornemens met Nieuwjaar waren?

# Jordaan&GoudenReael

**WORD BEZORGER  
VAN ONZE  
BUURTKRANT!**



Onze buurtkrant verschijnt 5 keer per jaar en wordt met liefde en enthousiasme gevuld door vrijwilligers en bewoners. Zo blijven we altijd op de hoogte van wat er speelt in onze buurt!

Om iedereen van de krant te voorzien, zoeken we bezorgers. Wil jij helpen om het nieuws door en voor de buurt te verspreiden? Sluit je aan en word bezorger!

Meld je aan via [krant@jordaangoudenreael.nl](mailto:krant@jordaangoudenreael.nl) o.v.v. bezorger, en draag bij aan een betrokken buurt.

**Samen maken we het verschil!**

## Van de hoofdredactie



FOTO MAXINE VAN VEELLEN

Als je de krant openslaat of het nieuws aanzet, is je eerste impuls waarschijnlijk: dichtdoen, uitzetten, niet horen. Fascisme en neofascisme zijn bezig aan een opmars in een mate die suggereert dat we niets hebben geleerd van het verleden. De ander is de vijand; alles wat anders is, is de vijand. De onstuitbare stroom ellende, onbenul, onvermogen en doelgerichte kwaad-aardigheid die de zogenaamde leiders van de wereld over ons uitstorten is werkelijk verbijsterend. Ondertussen vraagt ieder weldenkend mens zich af: waarom is dit zo? Wanneer en waarom heeft haat mededogen overschaduwd? Waar is de menselijke maat?

En dan heb je de krant dichtgeslagen of het nieuws uitgezet en denk je: laat ik met het openbaar vervoer maar 'ns naar x of y gaan. Nou, ook dan kom je van een koude kermis thuis, zoals onze redacteur Trudy Franc laat weten: "Aan de enorme brij van omleidingen

van het GVB is geen touw meer vast te knopen. Vermoedelijk is het GVB zelf ook het spoor bijster. Sinds september vorig jaar rijdt bijvoorbeeld lijn 5 niet naar de Zoutkeetsgracht, maar naar het CS. Vanaf 15 februari dit jaar zou lijn 13 naar de Zoutkeetsgracht komen. Maar nu wordt dat... lijn 5. En na 12 juli verandert dat weer. Van 15 februari tot 30 maart rijdt lijn 13 richting Van Hallstraat deels over het traject waar lijn 3 niet kan rijden; die rijdt tot 2027 niet verder dan het Frederik Hendrikplantsoen. Lijn 13 komt niet meer bij het CS, want alle haltes tussen de Marnixstraat/Rozengracht via Westermarkt en het CS vervallen tijdelijk. Hoe lang duurt tijdelijk?"

Ja, hoe lang duurt tijdelijk? Is er dan nergens een lichtpuntje? Toch wel. Volgende maand begint de lente. En dat neemt niets of niemand ons af.

*Frederique de Jong en IJsbrand van Veelen*

**Breng je bedrijf of organisatie onder de aandacht, dat kan al voor €98!  
Bereik meer dan 21.700 potentiële klanten en vergroot je zichtbaarheid.**

Waarom kiezen voor adverteren in de Jordaan & Gouden Reaelkrant?

- Gegarandeerd bereik bij 22.000+ adressen •
- Betaalbaar tarief, al vanaf €98,- (ex btw) •
- Professionele uitstraling voor je bedrijf of organisatie •

Neem contact op met Gilles Graafland via [gilles@landgraphics.nl](mailto:gilles@landgraphics.nl) of bel 06-290 60 448 en vraag naar de diverse advertentiemogelijkheden die aansluiten bij jouw wensen en doelen.

**DE ZONDAGS-  
SCHILDERS 90**

**CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST**

**DE ZONDAGSSCHILDERS**

ROZENSTRAAT 206  
1016 PA AMSTERDAM

[www.dezondagsschilders.nl](http://www.dezondagsschilders.nl)

[info@dezondagsschilders.nl](mailto:info@dezondagsschilders.nl)

1935 - 2025



**Een schatkamer met kleding,  
servies, lp's, cd's, meubels,  
boeken, speelgoed en meer.**

De Wittenkade 111 onder de Nassaukerk  
dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur

**Verwen jezelf met deze heerlijke JAPANESE GEZICHTSMASSAGE**

OOK EEN ZEER GEWAARDEERD CADEAU



De massage bestaat uit een serie technieken die de huid stimuleren om collageen en elastine aan te maken. De huid neemt meer zuurstof op met als resultaat een frisse, jonge uitstraling. En de massage helpt de kaak te ontspannen, erg fijn als je 's nachts tandenknarst of maalt. Kortom, een weldadige ervaring voor iedereen!

Voor meer informatie: kijk op [www.ypsalon.org](http://www.ypsalon.org), mail naar [info@ypsalon.org](mailto:info@ypsalon.org) of bel +31 6 30846508

**Krijg een glimlach**

**Ontwikkel je talenten**

**Ontmoet werelden**

**1001 leuke en zinvolle  
vrijwilligersmogelijkheden**

Zoek online of kom naar ons spreekuur  
[vca.nu](http://vca.nu) | 020 - 530 12 20 | [amsterdam@vca.nu](mailto:amsterdam@vca.nu)

**Vrijwilligers Centrale  
Amsterdam  
Hij. Wij. Bij.**



## STEUN ONZE BUURTKRANT

Beste buurtbewoners, uw buurtkrant wordt voor de helft betaald door de overheid en voor de andere helft door adverteerders. Maar door stijgende kosten is dat niet genoeg. Wij willen het liefst een papieren krant blijven uitgeven om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Daarom vragen wij u de krant te steunen met een financiële bijdrage. Klein of groot, alles is welkom!

U kunt uw gift overmaken op rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, NL44 INGB 0000 0195 98 o.v.v. donatie wijkkant.

**ONZE DANK IS GROOT**



**SIETO DE VOS UITVAARTEN**

06-83 6341 28  
[www.sietodevosuitvaarten.nl](http://www.sietodevosuitvaarten.nl)  
[info@sietodevosuitvaarten.nl](mailto:info@sietodevosuitvaarten.nl)



**ZING** magazine **NU VERKRIJGBAAR**

De stem van  
Liesbeth List  
Vive La France  
Cappella Amsterdam  
Buya Dichtbij  
Jack Poels

Cappella Amsterdam brengt 'De Rechtvaardigen' • De Stem van Liesbeth List • Vive la chanson • Singer-songwriter VanWyck • 'Diva Dichtbij' zingt voor terminaal zieke mensen • Het heilige moeten van Jack Poels van Rowwen Hèze • en veel meer...

[www.zingmagazine.nl](http://www.zingmagazine.nl)

# Keurslagerij Pouw verkoopt vlees van eigen koeien

Keurslager Ton Pouw op de Haarlemmerdijk is de enige slager in de Jordaan die ook nog boer is en rund- en kalfsvlees van zijn eigen veestapel verkoopt.

DOOR ANKE MANSCHOT

Ton Pouw (55) is geen man die rustig neerstrijkt voor een interview. Nee, hij beantwoordt vragen staande, terwijl hij ondertussen rundvlees aan het snijden is op een peperduur houten blok in de professionele keuken achter zijn winkel. Zijn vrouw Els (52) en hun zoon Thomas (21) zijn hier ook aan het werk. Allemaal in dezelfde keurige bedrijfskleding, met stropdas en het rode logo Ton Pouw op de linkermouw van hun hagelwitte blouse. Dochter Eline, (24), die net als haar ouders en broer op de slagersvakschool zat, is vandaag afwezig. Wendy, een van de vier vaste medewerkers, staat achter de toonbank. Ton: "Als het druk is in de winkel, springen wij bij."

De vader van Ton begon in 1968 met deze slagerij op de Haarlemmerdijk. "Als jochie van twee en drie was ik hier al vaker dan thuis." In 1988 nam Ton de zaak over. En net zoals zijn



vader is hij naast slager ook nog boer. Samen met zijn inmiddels tachtigjarige vader verzorgt hij de zestig tot

tachtig rood-witte en zwart-witte vleeskoeien op zijn boerderij in Nederhorst den Berg, een dorp in de buurt van Weesp. "Mijn vader had

koeien én varkens, maar die matchen niet zo goed vanwege ziektes die ze op elkaar kunnen overbrengen." Er scharrelen op zijn boerderij ook nog dertien kippen rond. "Die hebben we niet voor de slacht, maar voor de eieren, voor eigen gebruik én voor enkele klanten."

Het slachten van zijn koeien en kalveren gebeurt in een slachthuis. "Mijn dochter brengt ze erheen, zodat ze onderweg zo weinig mogelijk stress krijgen. Ja, zolang je ze hebt, zorg je zo goed mogelijk voor ze. Maar je weet wat het einddoel is," zegt hij met een veelzeggende blik. "Na de slacht doen we zelf het uitbenen en afvliezen, dat is het verwijderen van bindweefsel."

Het vlees dat niet uit eigen stal komt, wordt zorgvuldig uitgezocht. "Zo komt ons varkensvlees van Zui-

## Wat is een keurslager?

Ton Pouw is de enige keurslager in de Jordaan. Een keurslager is een slager die meerdere keren per jaar onaangekondigd wordt gecontroleerd op hygiëne en de kwaliteit van het vlees. Die controles worden zowel door de Vereniging van Keurslagers als door een onafhankelijk kwaliteitsinstituut uitgevoerd.

derzeevarken in Wijdenes. Die dieren hebben daar een prachtig leven, met zelfs speelgoed." "Ze organiseren er regelmatig kijkdagen," vult zoon Thomas aan.

Van alles en nog wat wordt in de keuken van dit familiebedrijf op ambachtelijke wijze gemaakt, zoals soepen, gehaktballen, rollades, schnitzels, worsten, marinades, patés, pasteien, slavinken, Tiroler vinken, hamburgers, stampotten en ga zo maar door. Tijdens het interview met Ton maakt zijn vrouw paté en is zijn zoon druk in de weer met het afbakken van grillworst, door *Mokum Magazine* als de lekkerste van Amsterdam uitverkoren. Achter de keuken is er ook nog een rookkamer, voor gerookte kip, rookvlees et cetera.

Ton: "We verkopen het vaakst rundvlees. Karbonades zijn tegenwoordig minder in trek. Mensen eten varkensvlees nu het liefst als het verstopt is in bijvoorbeeld worsten en schnitzels. Maar varkensbuik is wel populair bij expats. Porc belly heet het dan. Kalkoenen verkopen we vooral voor de kerst en Thanksgiving Day." ■

Keurslagerij Pouw, Haarlemmerdijk 95

## Slachten aan huis

Er waren vroeger verschillende soorten slagers. Als je rundvlees wilde ging je naar de vleesch- of beenhouwer. Goedkoper was de paardenslager. Had je varkensvlees nodig, dan ging je naar de varkensslager en voor spek was er de spekslager. Soms zaten er meerdere slagers in een straat. Begin 20ste eeuw zaten er in de Hazenstraat zelfs drie. (Tegelijkertijd zaten er in dezelfde straat ook 3 bakkers, 3 groenteboeren, 2 schoenmakers, 2 kappers en 1 voddewinkel.) Soms had een slager eigen dieren op veldjes net buiten de stad, maar de meesten kochten levende dieren. Alle slagers slachtten zelf aan huis of zelfs op straat. Er waren ook slachters die uitsluitend in bloed handelden (dat werd o.a. in suikerraffinaderijen gebruikt). Al met al gaf het enorm veel overlast van gegil, stank

en viezigheid. Er werd steen en been geklaagd. Ook 'slachter en bloedbereider' J.C. Mann op de Looiersgracht en 'bloedbereider en -handelaar' J.R. Nagel in de Laurierstraat namen het niet nauw met de voorschriften voor hygiëne. In 1872 waren er nog 258 slachterijen verspreid over de stad. Controleurs en keuringsartsen konden het niet aan. De overlast was te groot en de gemeente besloot dat er buiten de stadsgrenzen een slachthuis moest komen. In 1887 werd een abattoir geopend in wat nu de Indische Buurt is. Voortaan mochten slagers alleen nog daar hun dieren slachten. Sinds de jaren 1990 is dit abattoir aan de Veelaan gesloten en zijn er andere voor in de plaats gekomen. Niemand slacht meer zelf.

Trudy Franc

## Westelijke eilanden van het gas af?

### Haalbaarheidsonderzoek Warme Reus

DOOR ERIK VAN ERP

Meer dan 300 bewoners van de Westelijke Eilanden hebben zich via coöperatie de Warme Reus verenigd om zo snel mogelijk van het gas af te gaan. Met subsidie van de gemeente wordt dit voorjaar een 'haalbaarheidsonderzoek' uitgevoerd. Aldus Femke Meijer, een van de leden van de 'kopgroep' van de Warme Reus en belast met communicatie en ledenwerving. Het gebied van de Warme Reus omvat ongeveer 1800 woningen op de Westelijke Eilanden. Recent heeft de Warme Reus dat gebied uitgebreid met de ongeveer 300 woningen tussen de Planciusstraat en de Houtmankade. "Zo ontstaat een veel logischer gebied voor een warmtenet", zegt Meijer. Het haalbaarheidsonderzoek kost tussen de 80 en 100-duizend euro. De recente wijziging van de plannen van het college hebben geen invloed op de Warme Reus. 'Wij gaan nog steeds uit van een buurtwarmtepomp voor het Warme Reusgebied', aldus Meijer. ■ Voor meer info: [www.warmereus.eco](http://www.warmereus.eco)

## Leesavonden voor boekenliefhebbers

### Boekcafé in de Noorderkerk

Elke eerste donderdagavond van de maand zijn mensen welkom in de Noorderkerk om een boek te lezen en daarna een gesprek te voeren.

DOOR ANKE MANSCHOT

Zowel dominee Johan Visser van de Noorderkerk als Jacha van den Dungen van boekhandel Island Boekholt speelden al langer met het idee van leesbijeenkomsten. Dus toen de dominee afgelopen zomer contact zocht met de boekhandel om dit samen te organiseren, reageerde Jacha enthousiast. Op donderdag 3 oktober was de aftrap van het Boekcafé, dat niet in de kerk zelf, maar in Crafted Stories ernaast wordt georganiseerd, een cadeauwinkel die door de religieuze beweging Tot Heil des Volks is opgericht om prostituees en andere (kwetsbare) mensen te helpen een nieuw leven op te bouwen.

"De vraag 'wat lees je?' is een leuke manier om met mensen kennis te maken," legt Jacha uit. "Je kunt je eigen boek meenemen, maar ik breng ook een stapeltje boeken uit de boekhandel mee, voor elk wat wils. Je kunt deze boeken ook kopen, maar verkoop is niet het doel van deze avonden."

Johan: "Het doel is verbinding, nieuwe mensen leren kennen en een plek van bezinning creëren. En om mensen die thuis slecht aan lezen toe komen de kans te bieden dat hier te doen."

"Thuis ben je gauw afgeleid," vult Jacha aan, die zelf ook een boek schreef, *Voor jou ben ik er. Altijd*, over de omgang met terminaal zieke mensen in je eigen omgeving. De grootste opkomst was tot nog toe in november: vijftien gasten.

De verslaggeefster woont de leesavond in januari bij, op een gure avond waarop het hagelt, sneeuwt en spekglad is. We zitten met ons zevenen, inclusief de twee begeleiders, gezellig om een tafel achter in de winkel. Drie brandende kaarsen verhogen de sfeer. Voor wie het koud heeft, zijn er dekentjes, maar dat blijkt niet nodig. Op de vensterbank achter de tafel een blauw-wit tegeltje met de tekst: 'Strijd een goeden strijd des geloofs'. Zes van ons hebben zelf een of twee papieren leesboeken meegenomen, alleen een vrouwelijke gast kiest *Kijk omhoog, Amsterdam!* van Tom Jongbloed uit de acht boeken die Jacha op een houten bankje heeft uitgestald.

Tijdens het kennismakingsronde vertellen we wat over de boeken die we zo gaan lezen. Johan Visser en een vrouwelijke gast hebben toevallig allebei het boek van Natascha van Weezel bij zich: *Hoe houd je je hart zacht*. Een mannelijke gast vertelt dat hij meer zou willen lezen in de stapel boeken naast zijn bed. "Ik heb de telefoon al uit mijn slaapkamer verbannen." Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal: we willen meer boeken lezen dan in de praktijk lukt. Hierna duiken we tot aan de pauze in een geschreven verhaal. Johan: "Voorheen was hier zachte muziek bij, maar de vorige keer liet een gast weten dat als storend te ervaren. Stille is inderdaad beter voor de concentratie." We horen nu alleen het



Jacha van den Dungen en Johan Visser

getik van hagel tegen het dak. Ikzelf ben de enige die af en toe schatert vanwege de zelfspot in het autobiografische boek *Het verhaal van daarna*, van Ed van Thijn. Na de pauze met een drankje volgt een tweede leesronde. Tot slot vertellen we elkaar over wat we gelezen hebben. Iedereen is enthousiast over wat hij of zij las. Al verzucht een mannelijke gast, die zich verdiepte in *Fortuna's kinderen* van Annejet van der Zijl, waarin de slavernij in de VS een grote rol speelt, dat hij het vreselijk vindt wat mensen elkaar aandoen. "En dat dit niet ophoudt. Dat stemt me zorgelijk." En een andere mannelijke gast, die in *Indië, betovering en desillusie* van Thom Hoffman las, is ontdaan om "hoe slecht wij zijn geweest in Nederlands-Indië." De vrouw die dook in *Kijk omhoog, Amsterdam!* is zo lyrisch over dit boek vol 'grappige verhalen en weetjes over Amsterdam' dat ze het koopt bij Jacha.

"Toch wel bijzonder dat ondanks het internet, de radio en televisie er nog steeds boeken verschijnen," merkt een mannelijke gast opgewekt op. ■

De volgende leesbijeenkomsten zijn op 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni, van 20 tot 22 uur in de cadeauwinkel Crafted Stories, Noordermarkt 45. De bijeenkomsten zijn gratis. Het geld voor de consumpties (met pin betalen) wordt geschonken aan Crafted Stories.



## Man zoekt vrouw

We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar eeuwenlang was een vrouw letterlijk ondergeschikt aan haar man. Zodra een vrouw trouwde, werd haar man officieel haar voogd die ze diende te gehoorzamen. Nog tot diep in de vorige eeuw waren vrouwen officieel handelingsonbekwaam.

DOOR TRUDY FRANCO

Echtscheiding aanvragen was tot de jaren zestig duur en moeilijk, maar in de eeuwen daarvoor vrijwel onmogelijk. Er was eigenlijk

maar één manier om uit een slecht huwelijk te stappen: weglopen. Dat had dan wel de onmiddellijke consequentie dat je als alleenstaande, maar nog gehuwde vrouw maar moest zien hoe je aan de kost kwam. De verlaten man die zijn 'huisvrouw' terug wilde, plaatste een advertentie in de krant. De achttiende-eeuwse *Amsterdamsche Courant* stond vol met advertenties voor o.a. kamerverhuur, oproepen aan erfgenamen om zich te melden of berichten waar je zoal gekookte kreeft kon kopen. In de krant van 7 november 1769 staat onder andere dat er op 't beste van

de Noordermarkt' een kelder te huur was en dat 'de vermaarde Apothecq' op de Haarlemmerdijk te koop stond. Midden tussen de advertenties van verloren voorwerpen is te lezen dat Jannetje van Leeuwen was weggelopen bij haar man Pieter van Dalen. Ze woonden op de 'Lindegragt bij de tweede Dwarsstraat boven de Chirurgyn'. Waarom Jannetje wegging is onbekend, maar Pieter wilde zijn vrouw heel graag terug. Hij beloofde de eerlijke vinder zelfs 'twee goude ducaaten of fl 10 en 10 stuivers'. Het echtpaar had vijf kinderen: Augustinus, Cornelis, Engeltje,

Willemina en Pietertje. Jannetje had haar vertrek goed voorbereid. Haar kinderen nam ze niet mee, maar wel het hondje, wat spullen en geld. Heel lang heeft ze niet genoten van haar vrijheid. Ze overleed in 1772 en werd begraven op het Karthuizerkerkhof. Haar man overleed in 1773 en is begraven op het Heiligerwegkerkhof. Doordat ze op verschillende plekken begraven zijn, lijkt het waarschijnlijk dat ze nooit meer bij elkaar zijn gekomen.

Bronnen: Stadsarchief; Delpher, de *Amsterdamsche courant* van 7-11-1769



**ZELFVERDEDIGING**

12-18 JR

START 3 APRIL 2025

GRATIS KARATEPAK

www.kiclub.cool

**NEW! SAMURETTE'S GIRLS-KARATE DOJO**

**FIT & GEZOND**

55+

-50%

scan

**NEW! KI'S 55+ M/V KARATE XPERIENCE**

HERENGRACHT 34, 1015 BL AMSTERDAM - TEL: 020-427 68 14 OF 06-21 41 50 91

750 AMSTERDAM 750 AMSTERDAM

STERDAM 750 AMSTERDAM 750

# HIER KOMT DE REDACTIE GRAAG



JORDENT

Niet veel mensen zullen zeggen dat ze graag bij de mondhygiëniste komen. Ik wel! Maar dat heeft niks met m'n tanden te maken. Alhoewel het natuurlijk heerlijk is om na een behandeling het leven weer tegemoet te treden met een frisse mond, heb ik een andere reden: het is Wobbe, een immense, aanhankelijke pup met zijdezacht haar.

In december lag ik in de stoel bij een van de twee eigenaren van Jordent, Kristel Reijnhout. Ze vertelde mij hoe druk het was voor de Kerst. Ik kon doordat ik met m'n mond open lag, niks zeggen, maar maakte een instemmend geluid om mijn steun te betuigen. Daarna hoorde ik gepiep in de andere ruimte. Kristel vertelde dat haar hondenoppas die dag niet kon. Het was een dag vol gedoe. Na de behandeling zei ik dat ik wel even met de hond wilde wandelen. O echt? Kristel was dolblij. Maar dat bleek niets vergeleken met de blijdschap die ik nu af en toe voel als ik weer mag oppassen en Wobbe zijn dikke poot op m'n been legt.

Frederique de Jong

Noorderkerkstraat 10



CAFÉ PARLOTTE

Café Parlotte in de Westerstaat is er vooral voor wijn en eten, in die volgorde. Dus eerst drinken en dan pas eten. Het concept is een beetje afgekeken van De Klepel in de Prinsenstraat. Dáár begon mijn liefde voor dit soort 'cafés', want een restaurant is het niet: het is eten wat de pot schaft. Bij Parlotte zijn er naast het dagmenu ook tal van lekkere kleinere hapjes, zoals oesters of een charcuterie. Met gastvrije bediening en met heerlijke wijnen: mede-eigenaar Margot is niet voor niets in 2023 'sommelier van het jaar' geworden. Eigenlijk ben ik Margot achterna gegaan. Want Margot is haar horecaleven begonnen bij De Klepel en nu is ze samen met Marjolein (ex-Toscanini) en Maarten (ook ex-De Klepel) eigenaar van Parlotte. Het café oogt als een Frans restaurant en op elke denkbare plek staan dozen met wijn. Parlotte ging na een ingrijpende verbouwing open op 16 maart 2020, dat was precies de dag dat Covid uitbrak en alle horecazaken moesten sluiten. Maar dat is geschiedenis. Inmiddels loopt de zaak als een trein. Echt een aanrader.

Erik van Erp

Op de foto: links Marjolein, rechts Erik van Erp

Westerstraat 182

## De Luisterlijn voor een vertrouwelijk gesprek

Inez is vrijwilliger bij De Luisterlijn, een in 1958 opgerichte telefonische hulpdienst. Mensen kunnen hier dag en nacht anoniem terecht voor een luisterend oor en tegenwoordig ook voor een chatsessie.

DOOR ANKE MANSCHOT

Toen ze 26 jaar was, werkte Inez (66) als vrijwilliger voor een Amsterdamse telefonische hulpdienst. Ze is daar na een jaar mee gestopt omdat ze het te druk kreeg met haar betaalde werk.

In 2021 heeft Inez, een sieradenverkoopster die op het Bickerseiland woont, zich weer aangemeld voor een telefonische hulpdienst, ditmaal De Luisterlijn, een landelijke organisatie. "Ik kwam op het idee hiervoor toen ik een advertentie van De Luisterlijn zag, die vrijwilligers zocht. Ik had toen net een coachopleiding afgerond, een oude wens van mij. Het leek me fijn iets met die opleiding te doen." Dat kon dus bij De Luisterlijn.

"Als vrijwilliger krijg je hier eerst een uitgebreide training in gespreks- en luistervaardigheden, waarvan de LSD-methode een onderdeel is. LSD betekent in dit geval: luisteren, samenvatten en doorvragen." Die vaardigheden had ze al geleerd tijdens haar coachopleiding, dus voor haar was het min of meer een herhalingsoefening. "We oefenden ook telefoongesprekken met acteur-vrijwilligers. Het is niet de bedoeling dat je met oplossingen komt en adviezen geeft. Goed luisteren en doorvragen is wel belangrijk. Stel dat een vrouw een slechte relatie heeft met een man. Dan moet je niet zeggen: 'Als ik jou was, zou ik het uitmaken.' Het is dan veel beter om te zeggen: 'Wat naar.' En te vragen: 'Wat maakt dat je bij hem blijft?' Wat wij vooral proberen te doen, is orde aanbrengen in de chaos van gedachten, een ingewikkelde kluwen ontwarren. We leerden ook hoe je een gesprek goed afrondt. Voor mij het lastigste onderdeel."

Na afloop van de training kreeg ze een oplaadbare telefoon, een koptelefoon en een modem mee om van huis uit telefoongesprekken te voeren. Hoewel dat ook kan op het Amsterdamse kantoor van De Luisterlijn. "Nee, ik doe



De vrijwilliger: onbetaalbaar

geen chatsessies. Vooral jongere mensen kiezen daarvoor. Ik vind het fijn om een stem te horen, dat geeft zoveel meer informatie. Bij chatten mis je toch de intonatie, de sfeer."

Ze werkt elke week vier uur achter elkaar voor De Luisterlijn, meestal overdag. Een keer per maand doet ze een nachtdienst, van elf tot drie uur of van drie tot zeven uur. Ze zit nooit dromen te draaien. Gemiddeld heeft ze vijf à zes gesprekken per keer. "Er staan eigenlijk altijd mensen in de wacht. Daarom blijft De Luisterlijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers." Mensen bellen haar over van alles en nog wat: relatieproblemen, liefdesverdriet, nare ziektes, moeilijkheden op het werk, last van discriminatie, eenzaamheidsgevoelens, angst voor een oorlog, seksueel misbruik, zelfmoordgedachten et cetera. "Zo heb ik bellers gehad voor wie ik de eerste was met wie ze over dat seksuele misbruik praatten. Dan vraag ik wel: 'Weet je zeker dat je het er nu over wilt hebben?'"

Als iemand serieuze plannen heeft om zichzelf te doden, verwijzen wij door naar het telefoonnummer 113 van Zelfmoordpreventie. Soms zijn wij ook een uitlaatklep voor boze men-

sen." Af en toe improviseert ze aan de telefoon. "Als ik 's nachts een neerslachtige beller heb die niet kan slapen zeg ik dat ik denkbeeldig een hand op haar rug leg. En geef ik ademhalingsoefeningen om rustig te worden. Ik vraag wel eerst of ze dat wil. Dan hoor je haar kalmer worden en soms zelfs in slaap vallen." Ze noemt niet haar echte voornaam aan de telefoon. "Ik gebruik mijn tweede voornaam, dan jok ik niet."

Inez kwam bij De Luisterlijn in een warm bad terecht. "We krijgen zes keer per jaar intervisie. Dan leer je ook van de andere vrijwilligers. En er zijn drie keer per jaar scholingsbijeenkomsten. Dan komen er bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen vertellen over autisme, depressie, verslaving et cetera." Ze haalt veel voldoening uit dit vrijwilligerswerk. "Ik vind het mooi werk en ik ben er tijdens de gesprekken honderd procent voor de bellers. En zij zijn vaak heel erg dankbaar voor de aandacht die je ze geeft. En wie weet, ga ik in de toekomst toch ook chatten." ■

De Luisterlijn. Tel. 088-0767000. Voor meer informatie: deluisterlijn.nl

Voor wie hulp nodig heeft

**Jan Broekema**  
Zorg- en welzijn helpende  
06 20 65 71 77  
info@janbroekema.com

**De kunst van het zitten**

Sinds 1963 thuis in Amsterdam  
Rozengracht 74 t/m 78 · Amsterdam  
020 6265011 · www.wulfwonen.nl

**WULF**  
WONEN

**Bij Simon x de Looier x**  
Bijbelcentrum X

**Wilt u meer over de Bijbel weten?**

Met een bakje koffie (vrijblijvend) in gesprek met anderen? Kom ook eens kijken!

Iedere zondagmiddag om 16.30 uur een Bijbeluur 'Bij Simon de Looier'.

Iedereen welkom!

Rini Vos, evangelist 'Bij Simon de Looier'  
Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam  
M: 06 38 32 76 38

**STEUN ONZE GRATIS BUURTKRANT...**

U kunt uw gift overmaken op rekening van Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, NL44 INGB 0000 0195 98 t.b.v. donatie wijkkrant. **Onze dank is groot!**



In mijn buurt

## Scholieren interviewen Jordanezen

**Ze worden Erfgoeddragers genoemd, de scholieren die meedoen aan 'In mijn buurt – leren door ontmoeting'. Ze interviewen ouderen over hun herinneringen aan belangrijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis, zodat deze persoonlijke ervaringen niet verloren gaan.**

DOOR **MARIANNE MELJERINK**

De Stichting In Mijn Buurt organiseert deze educatieve projecten in allerlei Nederlandse steden. De interviews gaan over de Tweede Wereldoorlog, de komst naar Nederland als migrant en de koloniale tijd. Het doel: begrip voor de ander creëren, vooroordelen doorbreken en het verhaal van de ander leren kennen. Dit schooljaar interviewden leerlingen van de Vinse School in de Jordaan ouderen over de Tweede Wereldoorlog. In groepjes van vier spraken de jongeren onder meer met de bewoners van een voormalig onderduikhuis aan de Bloemgracht waar verzetslieden zijn doodgeschoten en waar de bewoners vele documenten bewaren uit die tijd. En ze waren op bezoek bij de 90-jarige Stanley Lo A Njoe, nog altijd actief als restaurateur van Thonetstoelen, die in zijn woning aan de Westerstraat vol verve vertelde hoe hij als vijfjarig jongetje met zijn vriendjes een Duitse opslag van groenten en fruit leegroofde, nadat ze de bewaker hadden afgeleid door hem uit te nodigen voor een potje voetbal.



FOTO JENNIFER DRABBE

De verhalen worden door de leerlingen uitgewerkt en vastgelegd, met foto's erbij. Na elke serie interviews presenteren ze hun verhalen op een zogeheten Eindontmoeting in een van de scholen. Stichting In Mijn Buurt gaat komend jaar verder met de ontmoetingsprojecten. In totaal doen er, verspreid over heel Amsterdam, 42 klassen aan mee.

Ook meedoen? Misschien wilt u uw persoonlijke verhaal over oorlog, migratie of kolonialisme delen met een groepje leerlingen. Ook is Stichting In Mijn Buurt altijd op zoek naar vrijwilligers die de leerlingen willen begeleiden tijdens het interview en bij uitwerken ervan. ■

Voor meer informatie: [inmijnbuurt.org](http://inmijnbuurt.org)

Ooit kon je in de Eerste Laurierdwarstraat melk, boter, aardappelen en groenten kopen. Zo zat er een melkzaak die de Lakenvelder heette, vernoemd naar de koeien met zo'n brede contrasterende band over hun romp. Een groenteman verderop verkocht zijn groenten en fruit vanuit een kleine kelder, en ook een fotograaf had hier een tijdje zijn eenmansbedrijf gevestigd. Maar net als elders in de Jordaan konden deze zaken niet optornen tegen de supermarkt. Toen ik hier bijna veertig jaar geleden kwam wonen, waren de winkels verdwenen.

De Eerste Laurierdwarstraat was een wat verwaarloosde achterafstraat. Een schutting schermde de plek af waar ooit een huis had gestaan, en ook de Laurierstraat om de hoek deed denken aan een gebit dat een paar tanden miste. Maar 's zomers bloeide over de volle breedte van de Eerste Laurierdwarstraat een royale bruidsluier. Die gaf de straat dan iets feestelijks.

Het was een echte Jordaneze arbeidersstraat met voornamelijk sociale huurwoningen en later ook nieuwbouw. Mensen woon-

den hier hun hele leven. Zoals de hoogbejaarde bewoonster op nummer 28. Vanuit haar raam op eenhoog hield ze de straat scherp in de gaten, en wee je gebeente als je vuilnis op de verkeerde plek of dag buiten zette. Haar zoon, inmiddels ook op gevorderde leeftijd, woonde met zijn vrouw boven haar, en dochterlief zat schuin aan de overkant op twee-hoog. Hun moeder is tragisch om het leven gekomen. Nooit is duidelijk geworden hoe het heeft kunnen gebeuren dat zij uit het raam is gevallen.

Langzamerhand begon de straat te veranderen. Anderen kregen in de gaten dat de Eerste Laurierdwarstraat gunstig ligt, in de kom van de Prinsengracht en de Lauriergracht. Je zit midden in de historische stad, met om de hoek winkels en vele andere voorzieningen. Tegelijkertijd is het er rustig en ligt de straat ver genoeg van het verkeerslawaai van de Rozengracht.

Wel hoor je de klokken van de Westertoren en, van recentere datum, het geratel van rolkoffertjes. 's Avonds is (meestal zacht) geroezemoes van café De Laurier-

boom hoorbaar. Wie daar naar binnen kijkt, ziet bezoekers geconcentreerd voorovergebogen over hun schaakbord. Het café is een trekpleister waar regelmatig schaaktoernooien plaatsvinden. En elke donderdag serveert de uitbater nasi of Mexicaanse bonenschotel voor een zeer schappelijke prijs. Niet vreemd dat de woningen in de Eerste Laurierdwarstraat populair werden. Meerdere panden kwamen in particuliere handen, en dat is te zien. Goed geïsoleerde huizen zijn het geworden, strak in de verf, aan de voordeur schijnt het blauwe licht van een intercom. Inmiddels wonen in mijn straat mensen van allerlei pluimage uit binnen- en buitenland. De meesten groeten elkaar, raken soms bevriend – en deze of gene veegt zelfs de stoep aan. En de winkels? Die lijken terug van weggeweest. Nee, voor groenten of zuivel kun je in de Eerste Laurierdwarstraat niet meer terecht, wel voor taartjes bij de Almond Bakery, kunst bij galerie Viola Winokan of een knipbeurt bij de Hair Salon.

Annemiek Huijerman

# De Jordaan was er bijna geweest

In de vorige krant hebben wij beargumentteerd dat de Jordaan, Haarlemmerbuurt en Westelijke Eilanden dit jaar 400 jaar bestaan. In 1625 stonden we immers voor het eerst op de kaart. We vinden dan ook dat we dit jaar een feest verdienen. Vooral ook omdat we op een haar na helemaal van de kaart geveegd waren. In de jaren vijftig en zestig waren er verregaande plannen voor afbraak. Die zijn op het nippertje tegengehouden.

DOOR **TRUDY FRANCO**

Al voor de oorlog zorgde het toenemend verkeer voor logistieke problemen in de stad. Na de oorlog werden die problemen alleen maar groter. In 1954 lanceerde hoofdcommissaris Kaasjager een plan om de doorstroom te verbeteren: het Singel, de Singelgracht en alle Jordaangrachten zouden worden gedempt om er autowegen van te maken. De bevolking reageerde geschokt. Een huisvrouw: "Waar moet

ik, als Kaasjagers plan zou doorgaan, met mijn jonge katjes en mijn oud brood naartoe? Een rampzalig plan meneer." Een straatjongen: "Ken niet doorgaan meneer." De gemeente wilde echter vooral in de westelijke tuinsteden bouwen en na veel discussie en hooglopende emoties verdween het plan Kaasjager in de la. De binnenstad en vooral de Jordaan verpauperde. Uiteindelijk kwam er in 1969 voor 'Plan Kaasjager' een nog veel radicaler plan in de plaats: de Jordaan zou helemaal worden afgebroken om er een nieuwe woonwijk met veel hoogbouw en groen te bouwen. Weer liepen de emoties hoog op.

**Naar Amerikaans voorbeeld**

Onder de Prinsengracht moest een metrolijn naar West komen met metrostations bij de Noordermarkt, Westermarkt en Looiersgracht. Op de plek van de Westerstraat zou een groot winkelcentrum 'naar Amerikaans voorbeeld' komen. Ook was er een vierbaansweg langs de

Haarlemmer Houttuinen gepland. Daarvoor moesten de Westerdokstraat en de noordwand op het Haarlemmerplein afgebroken worden. Na heftige protesten van o.a. actiegroep Jordaan ging dit plan definitief niet door. In plaats daarvan werd de Jordaan gesaneerd: krotten werden afgebroken of waar mogelijk gerestaureerd. Het statenplan bleef verder ongemoeid. Alleen de Westerdokstraat en de noordwand van het Haarlemmerplein werden afgebroken, maar de geplande vierbaansweg kreeg maar twee banen. Decennia lang was het Haarlemmerplein min of meer een open vlakte. Pas deze eeuw kreeg het Haarlemmerplein weer een noordwand terug en werd zo weer een echt plein.

Nu, in 2025, zijn onze buurten weer levendig en bestaan dus 400 jaar. Wie organiseert een mooi feest? ■

Bronnen: Stadsarchief; Beeldbank; De Telegraaf 19-5-1956



Plan Kaasjager (1954): de rode grachten worden gedempt, rood gestreept wordt gesloopt

Afgebroken Westerdokstraat en deel Haarlemmerplein



Affiche van de Actiegroep Jordaan

## DE JORDAAN IN PUIN?



de afbraak is in 't rood gekleurd! het zal je huis maar wezen!

actie jrdaan

FOTO VER. VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

BRON BEELDBANK

# KUNST IN DE BUURT

DOOR IJSBRAND VAN VEELEN

## Culturele diversiteit

De Limburgse kunstenaar Benoît Hermans onderzoekt met zijn collages de culturele historische diversiteit die kenmerkend is voor de geschiedenis van de kunst. In zijn werk richt hij zich op culturele omwentelingen en stilistische breuken die zich voordeden tussen bijvoorbeeld de middeleeuwen en de renaissance, of tussen de barok en het classicisme.

Hermans past de collage op een verfrissende manier toe om de geschiedenis van de kunst aan te pakken, te onderzoeken en te bevragen: wat gebeurt er als je een impressionistisch werk confronteert met een werk uit de Romantiek en dat tezamen dan weer met iets moderns? Concurrenieren of versterken die fragmenten elkaar?

15 februari - 22 maart 2025, Suzanne Biederberg Gallery



## De langste galerie

Het negentigjarige jubileum van de Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders in de Rozenstraat in februari valt samen met de start van de aanleg van de Oranje Loper op de Rozengracht. Om dat te vieren is de Rozengracht Etalagegalerie bedacht, de langste galerie van Nederland. Deelnemende winkeliers hebben aangegeven wat voor kunstwerk ze graag in hun etalage zouden willen zien, waarna de amateurkunstenaars aan de slag zijn gegaan om iets kenmerkends van de

winkels te laten zien met grafiek, sculptuur of een schilderij.

Op zondag 23 februari is er inloopatelier op de Rozenstraat 206 en zijn de kunstenaars aan het werk voor de Rozengracht Etalagegalerie.

**De Rozengracht Etalagegalerie is te zien van 31 maart t/m 14 april.**  
Meer informatie: [activiteitencom@dezondagsschilders.nl](mailto:activiteitencom@dezondagsschilders.nl)

## Moeder en dochter

In het paasweekend exposeren Ine Schoots en haar dochter Fré Dekkers voor het eerst samen. Schoots is keramiste en maakt grote abstracte objecten geïnspireerd op vormen uit de natuur.

Fré Dekkers werkt figuratief zoals is te zien in haar serie Honderd Portretten van Vrouwen in blauw. Het werk van beide vrouwen is weliswaar verschillend, maar in de expositieruimte versterkt het elkaar. Beiden vrouwen publiceerden vorig jaar een boek: *Van Donker naar Licht* over het werk van Schoots en *Honderd Portretten van Vrouwen* van Dekkers, met behalve de portretten ook verhalen over de vrouwen die ze koos.

19, 20 en 21 april Studio Bloemdwars, Bloemgracht 167  
Meer info: [fredekkers.nl](http://fredekkers.nl)



## ALLE GALERIEËN IN DE JORDAAN EN DE WESTELIJKE EILANDEN

100 Haarlemmerstraat 100, [gallery100.com](http://gallery100.com)  
**Althuis Hofland Fine Arts** Hazenstraat 11, [althuishofland.com](http://althuishofland.com)  
**Andriess Eyck Galerie** Leliegracht 47, [andriess-eyck.com](http://andriess-eyck.com)  
**Annet Gelink Gallery** Laurierstraat 187-189, [annetgelink.com](http://annetgelink.com)  
**ARTTRA** Galerie Tweede Boomdwardsstraat 4, [arttra.com](http://arttra.com)  
**Bart** Elandsgracht 16, [galeriebart.nl](http://galeriebart.nl)  
**Bayu** Haarlemmerdijk 135, [www.bayufoodandart.com/](http://www.bayufoodandart.com/)  
**Studio BloemDwars** Bloemgracht 167, [facebook.com/BloemDwars](https://facebook.com/BloemDwars)  
**Caroline O'Brien** Hazenstraat 54, [carolineobreen.com](http://carolineobreen.com)  
**Cloud**, Cafe-Galerie Prinsengracht 276, [cloudamsterdam.com](http://cloudamsterdam.com)  
**Dudok de Groot** Tweede Laurierdwardsstraat 1-3, [dudokdegroot.nl](http://dudokdegroot.nl)

**Elliott** Tussen de Bogen 91, [elliott.gallery](http://elliott.gallery)  
**Fontana** Lauriergracht 142, [fontanagallery.com](http://fontanagallery.com)  
**Fons Welters** Bloemstraat 140, [fonswelters.nl](http://fonswelters.nl)  
**Gallery238** Brouwersgracht 238, [gallery238.com](http://gallery238.com)  
**Van Gelder & AP** Planciusstraat 9a, [galerievangelder.com](http://galerievangelder.com)  
**Go** Marmixstraat 127, [gogallery.nl](http://gogallery.nl)  
**Hooffzaak** Haarlemmerdijk 54, [hooffzaak.nl](http://hooffzaak.nl)  
**ILÉ Leading Contemporary West African Fine Art** Hazenstraat 28, [ileworldwide.com](http://ileworldwide.com)  
**Joep Buijs Gallery** Hazenstraat 10, [joepbuijs.nl](http://joepbuijs.nl)  
**Kahmann** Lindengracht 35, [kahmanngallery.nl](http://kahmanngallery.nl)  
**Kat Klerks** Hazenstraat 66h, [katklerks.com](http://katklerks.com)  
**Keren de Vreede** Prinsengracht 308, [kerendevreede.com](http://kerendevreede.com)  
**Kers** Lindengracht 148, [kersgallery.com](http://kersgallery.com)  
**Koch & Bos** Eerste Anjeliërdwardsstraat 36, [kochxbos.nl](http://kochxbos.nl)

**Lang Art** Hazenstraat 18, [langart.nl](http://langart.nl)  
**Martin van Zomeren** Hazenstraat 20, [gmvz.com](http://gmvz.com)  
**Moon** Bickersgracht 54, [galerimoon.nl](http://galerimoon.nl)  
**Mudhaf** Tweede Laurierdwardsstraat 57, [mudhafceramics.nl](http://mudhafceramics.nl)  
**Oosterbosch** Vinkenstraat 154, [atelier-oosterbosch.nl](http://atelier-oosterbosch.nl)  
**Onrust** Planciusstraat 7, [galerieonrust.nl](http://galerieonrust.nl)  
**Ravestijn** Westerdok 824, [theravestijngallery.com](http://theravestijngallery.com)  
**Republiek Gallery** Haarlemmerdijk 87, [republiek.gallery](http://republiek.gallery)  
**Rob Koudijs** Elandsgracht 12, [galeriobkoudijs.nl](http://galeriobkoudijs.nl)  
**Rockarchive Gallery Amsterdam** Prinsengracht 110, [rockarchive.nl](http://rockarchive.nl)  
**Ron Mandos** Prinsengracht 282, [ronmandos.nl](http://ronmandos.nl)  
**Salon de Kunst**, Eerste Looiersdwardsstraat 28, [info@salondekunst.com](mailto:info@salondekunst.com)

**Stigter van Doesburg** Elandstraat 90, [stigtervandoesburg.com](http://stigtervandoesburg.com)  
**Suzanne Biederberg** Eerste Egelantiersdwardsstraat 1, [biederberg.com](http://biederberg.com)  
**Tegenboschvanvreden** Bloemgracht 57, [tegenboschvanvreden.com](http://tegenboschvanvreden.com)  
**Torch** Lauriergracht 94, [torchgallery.com](http://torchgallery.com)  
**Viola Winokan** Laurierstraat 53, [violetandwilde.com](http://violetandwilde.com)  
**WHAT ART CAN DO**, Tweede Tuindwardsstraat 4, [whatartcando.com](http://whatartcando.com)  
**WM Gallery** Elandsgracht 35, [gallerywm.com](http://gallerywm.com)  
**Wouter van Leeuwen** Hazenstraat 27, [woutervanleeuwen.com](http://woutervanleeuwen.com)  
**Van Zijl Langhout** Brouwersgracht 161, [vzart.nl](http://vzart.nl)

**ANTIÉKCENTRUM AMSTERDAM**  
 Elandsgracht 109, T: 020-6249038, E: [info@antiekcentrumamsterdam.nl](mailto:info@antiekcentrumamsterdam.nl)  
 Antiek-kunst-curiosa-vintage  
 MEER DAN 55 HANDELAREN, 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND

**AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN**

**Brillen**  
**Contactlenzen**

**RALPH OPTIEK**  
 Westerstraat 9  
 1015 LT Amsterdam  
 020-7370743  
[info@ralphoptiek.nl](mailto:info@ralphoptiek.nl)





JORDANES OPEN PODIUM



Zo 9 mrt en 13 april (iedere 2e zondag v/d maand) van 13 tot 17 uur. Genieten van live muziek onder het genot van een bittergarnituurtje en een drankje. Entree € 6. Voorverkoop elke ma t/m do van 9.15 tot 12 uur.

DRUMBAND DE NOORDER

Om de week repeteert de drumband op woensdag- of op vrijdagavond.  
**Leerlingen:** wo of vr 19 tot 20 uur.  
**Gevorderden:** wo of vr 20 tot 22 uur.

CORO FLAMENCO CALLE REAL

Zo van 19 tot 22 uur.  
 Heb je affiniteit met flamenco? Misschien is zingen bij Calle Real dan iets voor jou!  
 Informatie bij Frans Nottrot: 06 303 82 067 of info@calle-real.nl.

TAFELTENNISCLUB

Do 20.30 tot 21.30 uur.

SOOJ DE HUISKAMER VOOR 55+ IN DE JORDAAN

Tichelstraat 50, 020 3302017, e-mail: info@sooj.nl; website: www.sooj.nl.  
 SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan) is een ontmoetingsruimte voor 55-plussers. U kunt hier elke middag – behalve op zaterdag en zondag – binnenlopen om een kopje koffie of een ander drankje te drinken, kranten of tijdschriften te lezen, een spelletje te spelen of een praatje te maken. U kunt ook deelnemen aan activiteiten. Informatie hierover en aanmelding per e-mail. Openingstijden: ma 11 tot 17 uur, di t/m vr 13 tot 17 uur.

HULP BIJ MOBILE TELEFOONS, TABLETS EN LAPTOPS

Spreekuur (gratis) iedere di 13 tot 15 uur.

INLOOPSPREEKUR BUURTEAM AMSTERDAM CENTRUM VOOR 55+ (GRATIS)

Iedere 3e maandag van de maand 12 tot 13 uur. Vragen kunnen worden gesteld over: zorg, wonen, gezondheid, geld, ontmoeten of veiligheid.

ACTIVITEITEN

**Klaverjas** competitie: ma 13 tot 16.30 uur, € 2,50 per keer.

**Bridge** (met les): di 13.30 tot 16.30 uur, € 7,50 per 5 lessen.

**Bingo:** di 17 december, 13 tot 16.30 uur.

TAALESSEN

**Italiaans:** wo 11 tot 12.30 uur, 13 tot 14.30 uur en 15 tot 16.30 uur, € 15 per 10 lessen (excl. lesmateriaal).

Voor deze activiteit bestaat een wachtlijst.

**Frans** Conversatie: do 15 tot 16.30 uur, € 7,50 per 5 lessen. Voor deze activiteit bestaat een wachtlijst.

**Engels** Conversatie: vr 13 tot 14.30 uur, € 7,50 per 5 lessen.

Deelname op elk niveau is mogelijk.

SNUFFELMARKT

Za 8 maart, 12 tot 16 uur. Tafelhuur € 2,50. Toegang gratis.

SOEP, KOFFIE MET APPELTAART, SPELLETJES

Elke maandag en dinsdag: verse soep. Elke derde vrijdag van de maand: vanaf 11 uur koffie met appeltaart. Elke derde woensdag van de maand: spelletjesmiddag.

EXPOSITIES

22 februari tot 12 april: Bertrand Sabas



Te bezichtigen tijdens openingstijden. Meer informatie op onze website.

DE ONDERNEMER: Wijnkoperij CRU

In de Westerstraat heeft zich sinds vorig jaar een aantal nieuwe ondernemers gevestigd, waaronder Wijnkoperij Cru, te herkennen aan de gele markies. Voor eigenaar Vincent van Aarle is dit de volgende stap in zijn passie voor wijn.

Zijn affiniteit met gastronomie begint aan de Hoge Hotelschool in Leeuwarden, net als zijn liefde voor de Bourgognestreek in Frankrijk. "De familie van een vriend van mij had daar een huisje, en in de Bourgogne is naast eten en drinken niet veel te doen. We hebben door de jaren heen dus veel wijnboeren bezocht!"

Na de Hotelschool werkt hij vijf jaar bij Coca-Cola, en daarna volgt hij een opleiding tot vinoloog. Hij groeit door bij wijnimportbedrijven, totdat hij in 2011 restaurant De Liefde in Oud-West opent. Na de verkoop in 2017 besluit hij zich volledig op wijn te richten. Sindsdien levert hij wijnen aan de horeca, en afgelopen herfst opende hij zijn wijnkoperij.

"De Westerstraat is fantastisch: midden in de Jordaan, grenzend aan de grachtengordel én Oud-West. Zo komt er een gevarieerd publiek." Op vrijdag en zaterdag zet Vincent wijnen open voor proeverijen, en mag CRU een gezellige ontmoetingsplaats worden. "Voel geen drempel om eens binnen te waaien, voor kwaliteitswijn, wijn-spijsadvies of gewoon een praatje."



FOTO JASPER BEUDEL

Maar er is meer te koop... Naast de gebruikelijke wijnaccessoires heeft Vincent ook antiek in de aanbidding, en dat brengt extra sfeer in de winkel. Een wijnkoeler uit 1840? Of een houten circusbal van Circus Elleboog? Bij Cru is er meer te koop dan alleen wijn.

Jasper Beudel

Westerstraat 130 H, open woensdag t/m vrijdag 12-19 en zaterdag 10-18 uur.

BEDRIJVIGHEDEN

- NIUW:**  
 Café de Linden (café bar) - Lindengracht 65  
 Green Farmers (restaurant) - Westersstraat 189  
 Nobody Has To Know (kledingwinkel) - Tweede Laurierdwarstraat 39  
 Monty's (tosti zaak) - Eerste Anjeliërdwarstraat 16  
 Haku Coffee (koffiezaak) - Rozengracht 69  
 Cilini (heren kledingzaak) - Westerstraat 194  
 Repose (kinder kledingzaak) - Elandsgracht 67  
 Café de Muurbloem (café) - Bloemgracht 170

Expressionistische portretten

Shasmirra Sommers is autodidact kunstenaar. Ze is geboren in Eindhoven, maar woont al sinds haar zesde jaar in Amsterdam. Shasmirra betekent 'Ik sta in het licht'.

Vijf jaar geleden is zij begonnen met het wekelijks schilderen van portretten met pastelkleurpotloden. De modellen zijn vreemden, soms vrienden, wier persoonlijkheid en energie haar vervoeren.

Shasmirra: "Ik dompel me onder in het spel van kleuren en in een door

de natuur geïnspireerde fantasie, waarbij ik mijn innerlijke kind en lach oproep, die me begeleiden tijdens het schilderen. In de herfst en winter schilder ik meestal thuis en maak ik veel schetsen in dierentuin Artis waar ik mijn liefde voor wilde dieren beter kan uitdrukken. Het hert is mijn totemdier. In de lente en zomer werk ik in mijn tuin. Voor mij is schilderen een zoektocht naar schoonheid".

Opening in het Claverhuis: 28 februari om 14 uur.



FOTO JEROEN JANSSEN

De wezen van Amsterdam



Van de hand van Jordaanbewoner Eric ten Hulsen verscheen onlangs het boek *De wezen van Amsterdam*, waarin hij vertelt hoe een man in 1990 op zoek gaat naar zijn onbekende vader. Een zoektocht die hem naar het verleden voert, letterlijk: als hij vanaf de Elandsgracht de Hartshoorgang inloopt, komt hij er in de Lijnbaansstraat in 1877 uit.

DOOR YOND BOEKE

Hoe ben je op het idee voor je boek gekomen?

Mijn grootvader overleed toen mijn vader een baby was. We kenden slechts twee foto's van hem. Later kreeg ik een jeugdfoto uit het weeshuis van hem in handen, en zo begon mijn onderzoek naar zijn leven, dat ik met fantasie en fictie heb verbeeld.

Waarom heb je de Hartshoorgang als poort naar het verleden gekozen?

De gangen in de Jordaan hebben me altijd geïntrigeerd. Smalle doorgangen naar een andere wereld. Naar een andere tijd... De Hartshoorgang is de enige overgebleven, openbaar toegankelijke gang op de Elandsgracht.

Ben je door het schrijven van je boek veel over de Jordaan te weten gekomen wat je nog niet wist?

Ja, dat je vanuit de Jordaan heel veel molens kon zien

en dichtbij de weilanden woonde.

En dat de groentemarkt in de Marnixstraat bij de Elandsgracht leidde tot de bouw van een nieuwe brug over de Lijnbaansgracht, en tot veel bedrijvigheid op de gedempte Elandsgracht, met koffiehuisen voor marktlieden en hun klanten. De naam Appeltjesmarkt herinnert er nog aan.

Je beschrijving van het Amsterdam van 1877-1930 is behoorlijk gedetailleerd. Hoeveel studie is daaraan voorafgegaan?

Ik verzamel al jarenlang boeken over de Jordaan. Voor de roman heb ik veel herlezen en twee jaar onderzoek gedaan, met name in het prachtige Stadsarchief.

De hoofdpersoon lijkt zich in het Amsterdam van de vorige eeuw beter thuis te voelen. Waar zou jij zelf liever willen wonen, in de Jordaan van nu of in die van begin vorige eeuw?

Een mooie gewetensvraag. Ik ben natuurlijk een kind van mijn tijd en woon al jaren heel fijn in de Jordaan. Toch voel ik wel een klik met begin vorige eeuw. Toen ontstonden in Amsterdam nieuwe kansen op een ander leven, met de woningwetten, nieuwe industrie en bioscoopvermaak. Het was toen ook een zware tijd hoor, dat idealiseer ik niet. Maar mensen hadden ook in 1900 dromen, keken naar elkaar om, ze leefden. Dat heb ik willen vertellen.



Creatieve thema's

Creatieve activiteiten voor iedereen! Elke maand iets nieuws. Aankomst om 10.30 uur. Van harte welkom!

Vr 14 feb  
Kaarsen maken

Za 15 mrt  
Mozaïekwerk

Za 4 april  
Workshop schilderen

+ gratis maaltijd!

Rini Vos, evangelist 'Bij Simon de Looier'  
 Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam  
 M: 06 38 32 76 38

# CULTUUR OM DE HOEK

Voor optredens, lezingen of muziek kunt u terecht in uw eigen buurt of net daarbuiten. Wat een feest! Wij lichten er een aantal evenementen uit. De rest is te vinden op de websites van de organisaties.

Samenstelling: Frederique de Jong. Aankondigingen met beeld naar: krant@jordaan-goudenreel.nl

**BOOM CHICAGO'S ROZENTHEATER** (Rozengracht 117, boomchicago.nl)  
Iedere zondag om 19 uur Sunday Night Live



Een volledig geïmproviseerde comedyshow gebaseerd op waargebeurde, grappige verhalen van Boom Chicago castleden. 'Die verhalen veranderen voor je ogen in geweldige scènes en hysterische liedjes! Je zult niet geloven dat het geïmproviseerd is!'

**CAFÉ HET MONUMENTJE** (Westerstraat 120, monumentje.nl)  
Elke eerste maandag van de maand meezingen met de 'Meezingbende' van 20.00 tot 23 uur. Elke derde vrijdag plaatjesavond met wisselende dj's vanaf 21u. Elke laatste zondag van de maand 'Clube do Samba', Braziliaanse live muziek van 16.00 tot 19.00 uur.

**PIANOLA MUSEUM** (Westerstraat 106, pianolamuseum.online)



Op 22 maart is er een open dag waar aandacht wordt besteed aan de relatie Amsterdam & de Pianola. Er is speciale aandacht voor de twee rollenfabrikanten 'bij ons in de Jordaan': De Hollandia Muziekrollenfabriek en De Euterpe Muziekrollenfabriek (Prinsengracht 263, nu het Anne Frank Huis).

Dus met muziek van toen, als de Hollandia Schlagerpotpourri's en Hollandse Feestliederen.

**'T GARNALENKERKJE** (Willemsstraat 61-63)



Voorstelling: De langharigen. Grijp je kans en kom kijken naar deze Middeleeuwse true crime story. Een voorstelling over macht, wraak en lang haar. 21, 22 en 23 maart, vrijdag en zaterdag 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), zondag 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Tickets: langharigen.eventgoose.com

**STICHTING HET VIERDE KRUIS** (stichtinghetvierdekruis.nl) organiseert van 28 maart tot en met 11 april het evenement 'Amsterdamse Dwarsliggers'. In de Hazenstraat en omgeving brengen bewoners en ondernemers een eerbetoon aan kleurrijke, dwarse Amsterdammers uit het verleden en heden. Door hen heeft Amsterdam haar unieke dwarse, autonome en originele karakter ontwikkeld. Er komt een openbare raamexpositie en er zijn (gratis) lezingen, gegeven door prominenten in het Claverhuis, Hotel Andaz en Hotel Pulitzer.

1. Nelis, 'burgemeester van de Hazenstraat' (spreker: Peter van der Meer/Speer)
2. Theo van Gogh (spreker: biograaf Jaap Cohen)
3. Erwin Olaf (spreker: Mischa Cohen)
4. Fabiola (spreker: Bamber Delven)
5. Stringman (spreker: Bamber Delven)
6. Luud Schimmelpenninck (spreker: Ton Schimmelpenninck)
7. Johan Cruijff (spreker: biograaf Auke Kok)
8. Burgemeester van der Laan (spreker: Kemal Rijken)
9. Tante Nel (spreker: Peter van der Meer/Speer)



**MEER CULTUUR**

**ELECTRIC LADYLAND** Tweede Leliedwarsstraat 5/electric-lady-land.com  
**DRAAIORGELMUSEUM G.PERLEE** Westerstraat 119  
**MALOE MELO** Lijnaansgracht 163, maloemelo.com  
**NOORDERKERK** Noordermarkt 48, noorderkerk.nl, noorderkerkconcerten.nl  
**DE ROODE BIOSCOOP** Haarlemmerplein 7/ roodebioscoop.nl  
**ROODE REMISE** (Haarlemmerplein 11, rooderemise.nl)  
**STATION WEST** (Tussen de Bogen 23/Station-west.amsterdam)  
**THEO THIJSSENMUSEUM** Eerste Leliedwarsstraat 16, theothijssenmuseum.nl  
**WOONBOOTMUSEUM** Prinsengracht 296, woonbootmuseum.nl



FOTO: PETRA HANUSSY

## Amsterdam 750 jaar en het Amsterdams Smartlappenkoor

Het Amsterdams Smartlappenkoor wil tijdens het jubileumjaar van Amsterdam extra aandacht vestigen op de unieke muzikale traditie van onze stad: de Amsterdamse smartlap.

Het koor zingt al ruim 30 jaar traditionele smartlappen en elke donderdagavond wordt er gerepeteerd in buurthuis Het Claverhuis Elandsgracht nr. 70. Dit gebeurt onder leiding van dirigent Paul van Utrecht, die ook de koorarrangementen schrijft. Vaste musici zijn Toni Smith (beter bekend als Toni Accordeoni) op accordeon en Fabian Capuzano op tuba.

In het kader van de 750ste verjaardag van de stad wil het koor oude en nieuwe Amsterdammers enthousiasmeren voor het samen zingen en meer mensen laten kennismaken met dit onvolprezen genre. Daarom worden er dit voorjaar zangworkshops georganiseerd. De liedjes die gezongen zullen worden zijn klassieke smartlappen van Johnny Jordaan, Willy Alberti, Tante Leen en de Zangeres zonder naam. De workshops worden gegeven door accordeonist Toni Smith.

Op 22 maart vindt een inloopworkshop plaats in het kader van 24 uur Centrum. Dit is de eerste in een reeks workshops die in het Claverhuis plaats zal vinden. Alle workshops zijn gratis. Je hoeft niet goed te kunnen zingen maar je moet je wel van tevoren aanmelden. Maximaal 20 mensen kunnen aan de workshops deelnemen en... vol is vol. De workshops worden afgesloten met een tweetal meezingconcerten in de Westerkerk op 14 juni waar iedereen welkom is.



Alle verdere informatie is te vinden op [www.smartlappenkoor.nl](http://www.smartlappenkoor.nl). Meer plannen en nieuws zullen te lezen zijn in de volgende editie van deze wijkkrant.

Riet Zegers

Verhalenfestival Jordaan op 14 juni 2025

### Oproep voor verhalen, locaties en/of performers



Al sinds 2015 organiseert de Stichting Verhalenfestival Jordaan met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers het jaarlijkse Verhalenfestival Jordaan, getrouw aan haar missie 'tot het bevorderen van de buurt samenhang door de geschiedenis van de buurt te delen en met elkaar nieuwe geschiedenis te maken'.

Dit jaar vindt het verhalenfestival plaats op 14 juni. Het thema is Ambachten van de Jordaan, waar traditie leeft! Het gaat over de ambachten die in de Jordaan werden en worden uitgevoerd, vroeger en

nu. Dit wordt ons 10-jarig jubileum. Na alle successen en positieve respons van ons publiek van de afgelopen jaren voor het verhalenfestival en het afsluitende diner willen we dit jaar graag groot uitpakken.

We zijn ook dit jaar weer opnieuw op zoek naar **leuke locaties** (lieft begane grond zodat ze ook voor de oudere doelgroep goed toegankelijk zijn). Weet je een **leuk verhaal** over (oude of nieuwe) ambachten/handwerkers/speciale winkeltjes of makers in onze buurt rond Bloemgracht/Nieuwe Leliedwarsstraat? Of weet jij een pareltje van een

verhaal binnen het thema ambachten en vind je het leuk om dit **zelf voor te dragen**? Dan horen we dit graag!! Weet je nog een leuke act die zou passen bij ons afsluitende diner in de avond, dan horen we dit ook graag!

Alle verhalen, artiesten en locaties zijn welkom! Je kunt je locatie, verhaal en/of act aanmelden bij [info@verhalenfestivaljordaan.nl](mailto:info@verhalenfestivaljordaan.nl).

Wij zijn weer dolenthousiast bezig met de voorbereidingen.

Jolanda, Hanneke, Francine en Floor



**Maximale huurverhoging per 1 juli 2025**

Onlangs is de maximale huurverhoging bekend gemaakt. De meeste huurders ontvangen in april een huurverhogingsvoorstel van hun verhuurder. Het is belangrijk om het voorstel goed te checken. Soms loont het om bezwaar te maken. Check daarvoor de website wooninfo.nl.

Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan voor middenhuur- en vrije sector woningen. Voor bewoners van een sociale huurwoning speelt het inkomen een rol. In de middenhuur en de vrije sector is dat niet zo.

**Sociale huur**

Sociale huurders met een bescheiden inkomen krijgen in juli 2025 te maken met een huurverhoging die kan oplopen tot 5%. In 2025 is er ook weer een inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurders met een relatief hoog inkomen. De huurverhoging voor die groep is een vast bedrag. Welk bedrag de verhuurder mag vragen

hangt van het jaarkomen van het huishouden af. € 50,- voor alleenwonenden met een jaarkomen boven de € 57.143,- en voor meerpersoonshuishoudens boven de € 66.126,-. De huurverhoging mag € 100,- bedragen voor alleenwonenden met een jaarkomen boven de € 67.366,- en voor meerpersoonshuishoudens boven de € 89.821,-.

Huur je een sociale huurwoning met een lage maandhuur? Dan kan je huur in 2025 met maximaal € 25,- omhoog. Tenzij je een hoog inkomen hebt. Dan kun je de huurverhoging krijgen voor huurders met een hoog inkomen.

**Middenhuurwoning**

Huurders van een gereguleerde middenhuurwoning krijgen in 2025 te maken met een huurverhoging die kan oplopen tot maar liefst 7,7 %.

**Vrije sector huurwoning**

In 2025 is de huurverhoging in vrije sector maximaal 4,1%. In de vrije sector is verder ook het huurcontract van belang. Staat er een lager huurverhogingspercentage in het huurcontract dan 4,1%? Dan geldt dát percentage als het maximum voor de huurverhoging in 2025.

**BeterBuren Amsterdam**

Voor hulp bij conflicten tussen burens en buurtgenoten, 085 902 2810 (lokaal tarief). Meer info via [info@beterburen.nl](mailto:info@beterburen.nl) en [www.beterburen.nl](http://www.beterburen.nl)

**Rijbewijskeuringen 75-plussers**

Buurtbewoners van 75 jaar en ouder kunnen elke tweede en vierde maandagmiddag van de maand voor een medische rijbewijskeuring terecht in het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Voordat u een afspraak kunt maken, moet u eerst een gezondheidsverklaring bij de gemeente aanvragen. Dit kan digitaal. Deze verklaring stuurt u ingevuld op naar het CBR. Het CBR stuurt vervolgens één of meer keuringsverslagen naar u terug. Deze verslagen moet u meenemen naar de keuring met de bijbehorende ZDcode. Alleen met behulp van de ZDcode kan de rijbewijskeuring voor u uitgevoerd worden. U wordt verzocht ca. 10 minuten voor de keuring aanwezig te zijn.

Meer informatie, o.a. over kosten: [www.rijbewijskeuringenamsterdam-enomstrekken.nl](http://www.rijbewijskeuringenamsterdam-enomstrekken.nl).

**Spreekuur beheerders De Key**

Spreekuur voor huurders van De Key. Di van 9 tot 10 uur, Vinkenstraat 22, 020 621 43 33.

**MEE AZ**

**Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking**

Ook in de Jordaan geeft MEE Amstel Zaan kortdurende ondersteuning aan mensen met een beperking en hun mantelzorg(er)s.

**ZOEKERTJES**

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een advertentie plaatsen. De tekst moet uiterlijk vrijdag 14 maart bij de redactie zijn. Zoekertjes zijn gratis en mogen maximaal 200 tekens bevatten. Tekst kan per mail gestuurd worden naar [krant@jordaangoudenreael.nl](mailto:krant@jordaangoudenreael.nl).

**GEVRAAGD: VRIJWILLIGER** om Engels mee te leren voor een beginner. [lelie@mensinga@gmail.com](mailto:lelie@mensinga@gmail.com).

**BREIEN** Wie kan mij vrijwillig helpen om te leren breien? (basistechnieken en eenvoudige patronen lezen) [lelie@mensinga@gmail.com](mailto:lelie@mensinga@gmail.com).

**GRATIS AF TE HALEN** in Passeerdersstraat een tafemodel koelkast met vriesvakje. In zeer goede staat. Tel nr. 06 519 69 378.

**YOGA IN HET CLAVERHUIS** Sinds 1998. Toewijding, adem, je thuis voelen op eigen niveau. Di/wo 19.00 – 20.15, vrij 09.30-10.45. Drie lessen € 27. Bij korting € 13,50. Wees welkom. [www.lydwinayoga.nl](http://www.lydwinayoga.nl), 06 216 41 515.

**HUIS** Vrouw, hond en grote boekenkast zoeken een thuis in de Jordaan. Budget: 420k. [Martha.a.jager@gmail.com](mailto:Martha.a.jager@gmail.com).

Voor vragen die te maken hebben met chronische ziekte, een lichamelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel.

Ook voor mensen die moeilijk leren. Op dinsdag, donderdag of vrijdag kunt u een afspraak maken thuis of in het Claverhuis met Lucy de Bie via 06 148 75 108 of [L.de.Bie@meedichtbij.nl](mailto:L.de.Bie@meedichtbij.nl). Meer info: [www.meedichtbij.nl](http://www.meedichtbij.nl). Zie ook [www.deondersteunersvanamsterdam.nl](http://www.deondersteunersvanamsterdam.nl).

**Melding openbare ruimte en overlast** Als u onderweg op straat of in een park iets tegenkomt dat hersteld of opgeruimd moet worden of als u overlast ervaart van evenementen, horeca of personen, dan kunt u dat bij de gemeente melden via telefoonnummer 14020, WhatsApp 06 4444 0655, of via een digitaal formulier op [www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/](http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/).

**Gebiedsmakelaars Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum**

Heeft u een bijzondere vraag of opmerking? Wilt u iets leuk organiseren in uw buurt? Neem dan contact op met de gebiedsmakelaars van het Stadsdeel Centrum:

- Zuid-Jordaan, Westerdok/IJdok** Frederike Hoedemaker, 06 289 494 49, [f.hoedemaker@amsterdam.nl](mailto:f.hoedemaker@amsterdam.nl)
- Noord-Jordaan & Rozengracht** Tim Blank, 06 386 094 13, [t.blank@amsterdam.nl](mailto:t.blank@amsterdam.nl)
- Haarlemmerbuurt & Westelijke Eilanden** Femke de Gruijter, 06 192 691 77, [f.de.Gruijter@amsterdam.nl](mailto:f.de.Gruijter@amsterdam.nl)



Alle wijkagenten zijn telefonisch bereikbaar via 0900 8844

Jordaan-Zuid Dayenne Venema, [dayenne.venema-groot@politie.nl](mailto:dayenne.venema-groot@politie.nl)

Jordaan-Midden Narjiss Mouzouri, [narjiss.Mouzouri@politie.nl](mailto:narjiss.Mouzouri@politie.nl)

Jordaan-Noord Raymond Rietmeijer, [raymond.rietmeijer@politie.nl](mailto:raymond.rietmeijer@politie.nl)

Haarlemmerdijk e.o. Anja Schrijver, [anja.schrijver@politie.nl](mailto:anja.schrijver@politie.nl)

Haarlemmerstraat e.o. Stephan Fischer, [stephan.fischer@politie.nl](mailto:stephan.fischer@politie.nl)

Westelijke Eilanden Stephan Fischer, [stephan.fischer@politie.nl](mailto:stephan.fischer@politie.nl)

Westerdokseiland Petra Goldstein, [petra.goldstein@politie.nl](mailto:petra.goldstein@politie.nl)

Westelijke grachtengordel Peter Neerings, [peter.neerings@politie.nl](mailto:peter.neerings@politie.nl)

De 9 Straatjes Peter Pisano, [peter.pisano@politie.nl](mailto:peter.pisano@politie.nl)

**Jordaan&GoudenReael**

Uitgave van Stichting Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Oplage 22.250, gratis huis aan huis bezorgd, 5 x per jaar

**Bezorgklachten** [krant@jordaangoudenreael.nl](mailto:krant@jordaangoudenreael.nl)

**Kopij/reservering advertenties** Deadline kopij: 14 maart 2025; deadline reservering advertenties: 21 maart 2025; volgende krant verschijnt 17 april 2025.

**Redactieadres** Buurkrant Jordaan & Gouden Reael Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam 06 155 78 722 (Rob Versluijs) [krant@jordaangoudenreael.nl](mailto:krant@jordaangoudenreael.nl) [www.jordaangoudenreael.nl](http://www.jordaangoudenreael.nl)

**Hoofredactie** Frederique de Jong IJbrand van Veelen

**Eindredactie** Yond Boeke **Correctie** Jolande Kraaijeveld

**Redactie** Erik van Erp, Trudy Franc, Anke Manschot, Roel van den Ende (fotografie), Rob Versluijs (Dock)

**Met bijdragen van** Jasper Beudel, Petra Haulussy, Jennifer Drabbe, Annemiek Huijerman, Jeroen Jansen, Marianne Meijerink, Kristel Reijnhout, Maxine van Veelen, Sten van der Werf

**Uitgever** Gilles Graafland [gilles@landgraphics.nl](mailto:gilles@landgraphics.nl)

**Opmaak** Ingeborg Seelemann, Amsterdam

**Advertentie acquisitie** Gilles Graafland [gilles@landgraphics.nl](mailto:gilles@landgraphics.nl) 06 290 60 448

**Druk** Rodi Media, Broek op Langedijk

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.

De krant wordt huis aan huis verspreid, ook bij brievenbussen met JA-NEE sticker of NEE-NEE sticker, omdat het buurtinformatie van gemeentelijk gesubsidieerde welzijnsinstellingen betreft.

**BUURTSPREKUREN**

**!WOON**

Voor alle vragen over huren en wonen kunt u op maandag- en woensdagmiddag van 14 tot 16 uur terecht op het woonsprekuren in het Claverhuis, Elandsgracht 70. En op dinsdag van 14 tot 16 uur is er het spreekuur Woningzoeken. Bel 020 5230 114 of [mail.centrum@wooninfo.nl](mailto:mail.centrum@wooninfo.nl) [www.wooninfo.nl](http://www.wooninfo.nl)

**Huurdersvereniging Centrum**

Elandsgracht 70, 020 420 9962, [info@huurdersverenigingcentrum.nl](mailto:info@huurdersverenigingcentrum.nl), [www.huurdersverenigingcentrum.nl](http://www.huurdersverenigingcentrum.nl)

**Mantelzorgondersteuning**

Buurteam Amsterdam Centrum biedt ondersteuning aan individuele mantelzorgers. Wij luisteren en denken met u mee en bieden informatie en advies. Bijvoorbeeld bij vragen over (samenwerking met) de zorg, over voorzieningen en praktische zaken, familiegesprekken, stellen van grenzen om overbelasting te voorkomen, het versterken van uw netwerk, het combineren van mantelzorg en werk en inzet van vrijwilligers. U kunt ons op werkdagen tussen 9 en 17 uur telefonisch bereiken via 020 557 33 38.

**Buurteam Amsterdam Centrum**

Bij een buurtteam kan elke Amsterdamer terecht voor vragen en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Het buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met verschillende expertises. Telefonisch spreekuur ma t/m vrij 9 tot 17 uur, 020 557 33 38.

Spreekuur op afspraak **Claverhuis**, Elandsgracht 70, elke di tussen 14 en 16 uur (020 557 33 38), en elke do tussen 14 en 16 uur inloopsprekuren.

Spreekuur op afspraak **Piramide**, Haarlemmerhouttuinen 8, elke do tussen 13 en 15 uur (020 557 33 38). Inloopsprekuren activiteitencentrum **Reel**, Tussen de Bogen 16, elke woe tussen 13 en 15 uur.

**Inloopsprekuren Vrijwilligerswerk**

Op zoek naar meer informatie over vrijwilligerswerk? Benieuwd naar leuke vacatures in de buurt? Advies nodig over wat het beste bij jou zal passen? Voor deze vragen en meer kun je terecht op de spreekuren van Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). [www.vca.nu](http://www.vca.nu).

**Bij Simon x de Looier x Bijbelcentrum X**

**Kom onze koffie proeven!**

Welkom in de gezelligste inloop van Amsterdam! Wij bieden een luisterend oor voor al uw (levens)vragen, rust en aandacht

**Dinsdag t/m zaterdag (m.u.v. donderdag) van 10.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 15.30 uur.**

**Hartelijk welkom!**

Rini Vos, evangelist 'Bij Simon de Looier' Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam M: 06 38 32 76 38

**Kun jij alles nog betalen?**

Energie, boodschappen, alles wordt duurder. Kun jij je rekeningen nog betalen? Het Buurteam helpt graag. Onze hulp is gratis

**Neem contact met ons op:**

020 557 33 38 [www.buurteamamsterdam.nl/centrum](http://www.buurteamamsterdam.nl/centrum)

**Wij helpen bij vragen over**

- zorg
- geld
- wonen
- gezondheid
- werk
- ontmoeten
- veiligheid

**Buurteam Amsterdam**

TEL. 020 - 623 89 50

# LONG PURA

## Indonesisch restaurant

### RIJSTTAFELS & SATÉS - TO GO & DELIVERY

Restaurant Longpura is een authentiek Indonesisch restaurant. Al onze gerechten, marinades, sausen & soepen zijn vers en huisgemaakt. U proeft het zeker.

✓ = vegetarisch

### RIJSTTAFELS

#### Nasi Rames € 22,50

Mini rijsttafel voor 1 persoon met 4 gerechtjes (kip, pittige rund, kipsaté, warme gemengde groenten) en witte rijst



#### Rijsttafel met 8 gerechten voor 2 personen € 45,-

Pittig rundvlees, zoet rundvlees, mild lamsvlees, mild kip gerecht, kipsaté, ei, warme groenten, gado gado en 2 bijgerechtjes en gestoomde witte rijst.

#### Vegetarische rijsttafel ✓ met 8 gerechten voor 2 personen € 43,-

Tofu-gerecht, ei in pittige saus, gemengde vers gewokte groenten, Gado Gado met pindasaus, aubergine gerecht, saté van tofu balletjes, Tahu Tek Tek, tahu en taugé in licht pikante ketjap saus, 2 bijgerechtjes en gestoomde witte rijst.

#### Rijsttafel vegetarisch ✓ & normaal voor 2 personen € 44,-

Pittig rundvlees, ei in pittige saus, kipsaté, saté van tofu balletjes, mild lamsvlees, gemengde vers gewokte groenten, mild kip gerecht, aubergine gerecht, gado gado met pindasaus, 2 bijgerechtjes en gestoomde witte rijst.

#### Nasi Goreng i.p.v. witte rijst bij een rijsttafel € 8,-

### WWW.RESTAURANT-LONGPURA.COM

### 3 STOKJES SATÉ'S

#### Saté Kambing met zoet pittige saus € 13,-

heerlijk malse, licht-pittige, saté van geit

#### Saté Udang € 12,-

pittige saté van geroosterde grote garnalen

#### Saté Tofu met pindasaus ✓ € 8,-

saté van tofu balletjes

#### Saté Ayam – Kipsaté € 8,-

Kipsaté met pindasaus



### AFHALEN & BEZORGEN TUSSEN 16.30 EN 22.00

### VOORGERECHTEN/SNACKS

#### Pangsit goreng € 7,50

5 gefrituurde snacks met kip-gehakt en zoetzure saus

#### Loempia met zoetzure saus € 8,-

2 kleine Indonesische loempia's

#### Vegetarische loempia ✓ € 8,-

2 Vegetarische loempia's

#### Kippensoep - Soto Ayam € 7,50

Javaanse kippensoep, elke dag vers gemaakt

#### Groentensoep - Sop Tahu ✓ € 7,50

Vegetarische groentensoep in kokosmelk & tofu



### HOOFDGERECHTEN

met witte rijst & gemengde groenten. Nasi Goreng € 3 extra.

#### Ayam Betawi / Kip gerecht € 19,50

Krokant gebakken kipfilet in zoet-pittige sojasaus

#### Tumis Sayur ✓ € 19,-

Knapperige vers gesauteerde groenten

#### Rendang Padang € 20,-

Pittig gesudderd rundvlees gerecht

#### Terik Daging € 20,-

Lichtzoet gestoofd rundvlees

#### Gule Kambing € 20,-

Mild lamsvlees gerecht

#### Sambal Goreng Udang Peteh € 24,-

Grote garnalen in pittige cocos saus

#### Pepesan Jamur ✓ € 19,-

Pakketje van in bananenblad gestoomde paddenstoelen, tofu & gemengde groenten

#### BIJGERECHTEN Nasi Goreng i.p.v. witte rijst € 5,-

Witte rijst voor 1 persoon € 5,-

Nasi Goreng voor 1 persoon € 8,-

Portie kroepoek met pindasaus € 7,-

**Profiteer nu, 10% korting t/m 15 maart!**  
**Alleen bij online bestellingen via longpura.com**  
**Gebruik code LP2025 bij je online bestelling!**



# Of laat u lekker verwennen in ons restaurant

Rozengracht 46-48 • 1016 ND Amsterdam • tel 020 - 623 89 50

Minimale ordergrootte voor bezorgen € 25,- • Bezorgkosten € 2,-